



© BEELD DVB RAMHALL

## STAD EN SPORT: IN FLORENCE IS DAT GEEN PUNT

In 1994 werden de Wereldkampioenschappen wielrennen gehouden in Agrigento, op Sicilië. De televisiebeelden betekenden een week lang een perfecte regiopromotie. Op Sicilië staan meer oude Griekse tempels dan in Griekenland zelf. Met name rond Agrigento, en dat gegeven wist de helikoptercamera haarscherp in het onderbewuste van de wielierliefhebber te graveren. Prachtige beelden.

Afgelopen september waren de Wereldkampioenschappen wielrennen neergestreken in Toscane. En niet zomaar in Toscane, maar in Florence. Waarom we in Nederland Firenze Florence noemen is me altijd een raadsel, maar dit terzijde. In Florence kun je op welke dag je ook komt, over de hoofden van de toeristen lopen. Twee uur in de rij voor de dom, drie uur voor het Uffizi, zulke taferelen. Toch waren de straten rond

en langs de dom een week lang onderdeel van het parcours van zowel de tijdritten als de wegwedstrijden.

Zou zoiets in Nederland kunnen? In, pak hem beet, Amsterdam? De vraag stellen is hem beantwoorden. Alleen al de gedachte aan zo'n meerdaags evenement levert maatschappelijke, politieke en bestuurlijke onrust op. Ik moet dan

De straten rondom de drukbezochte dom zijn zomaar een week onderdeel van het wielercourcours

altijd meewarig aan Saar Boerlage denken. In Den Haag levert het afsluiten van sommige straten voor Prinsjesdag of de City Pier City-loop ook altijd een hoop geklaag op. De Olympische Spelen zijn in zo'n context van Nederlandse stedelijke lulligheid natuurlijk volstrekt ondenkbaar.

Maar in Florence doen ze daar niet moeilijk over. Daar zetten ze langs de drukste en meest toeristische straten van Europa een week lang dranghekken met reclame. Gewoon, omdat het kan. Hupsakee, fietsen maar! Het evenement vervult de bewoners zelfs met trots. Hoe bedoel je, gedoe?

En de beelden? Die waren weer schitterend. •

Frank van Dam

[HTTP://STADINZICHT.BLOGSPOT.COM](http://stadinzicht.blogspot.com)