

stad in zicht (1)



FOTO: FRANK VAN DAM

Riool

Graafmachines grommen door de straat. De bestrating wordt verwijderd. Er liggen nieuwe buizen van pvc in stapels op onze stoep. Betonnen buizen aan de overkant. De gemeente vangt de riolering.

Dit is een karwei dat enkele maanden in beslag neemt. Stap voor stap komen de werkzaamheden dichterbij. Aan het eind van de straat, 300 meter verderop zijn ze inmiddels helemaal klaar. Riolering vervangen en nieuwe bestrating aangelegd. Het werk voltrekt zich in blokken van 50-60 meter. Tot vandaag lag precies bij ons huis de grens tussen de oude bestrating en het zand. Zo'n 40 meter verderop ligt een meters diep gat. Daar worden de tachtig jaar oude rioleringsbuizen vervangen door de nieuwe. Het gat verplaatst zich langzaam naar ons toe. Volgende week zijn wij aan de beurt.

De straat waarin ik woon, gelegen in een jarendertigwijk in Den Haag, is zo'n 400 meter

lang. Een stuk of 150 eengezinswoningen en een paar gestapelde appartementen. Als de halve straat maandenlang openligt betekent dat nogal wat. Bewoners, bezoekers en passanten gaan zich anders gedragen. Ten eerste levert dit een enorm parkeerprobleem op. Toen de wijk net nieuw was reden er nog nauwelijks auto's, mensen stapten op de Laan van Meerdervoort op de tram of gingen op de fiets naar het werk. Ook het fenomeen tweeverdiener was schaars. Dat is nu wel anders. De meeste gezinnen hebben tegenwoordig twee auto's. Dat past normaal al niet in de straat, maar nu is de stille strijd om een plekje dicht bij huis verhevigd.

**Onze smalle stoep
fungeert als fietspad**

Ten tweede fungeert onze smalle stoep nu als fietspad. En elke ochtend als ik de fietsen buiten zet, ben ik dat weer vergeten en word ik door een vroege middelbarescholier van de sokken gereden. Levensgevaarlijk, vooral voor kleine kinderen.

Maar voor de kinderen in de straat bieden de werkzaamheden toch vooral nieuwe mogelijkheden. De straat is nu een grote zandbak. En op het stuk waar de straatstenen al zijn verwijderd maar nog niet wordt gegraven, wordt elke middag gevoetbald. Vandaag komt het voetbalveldje voor ons huis te liggen, en over twee weken ligt het weer 50 meter verderop.

Ik hou van werken, ik kan er uren naar kijken. Toch zal ik blij zijn als we eind december van de troep in de straat zijn verlost. •

Stad in zicht

Observaties en beslommeringen van een stadsbewoner
www.stadinzicht.blogspot.com