



## Prins Hendrikstraat

Op mijn dagelijkse fietstocht naar mijn werk rijd ik af en toe door de Prins Hendrikstraat. Daar zit namelijk een van mijn favoriete Turkse bakkers en daar haal ik dan wat voor tussen de middag.

De Prins Hendrikstraat in het Haagse Zeeheldenkwartier is zo'n typische grootstedelijke, maar net buiten het centrum gelegen winkelstraat. Zo'n straat waarvan er vele bestaan en die mij op de een of andere manier het gevoel geeft in het buitenland te zijn. Berlijn, Antwerpen.

Want in een gewone Nederlandse winkelstraat zit toch minstens een Blokker of een Kruidvat. In de Prins Hendrikstraat niet. Daar zitten geen winkelketens. Alleen aan het begin van de straat, daar zit een Coop, maar in supermarktland is dat natuurlijk een buitenbeentje.

Wat zit er verder? Een paar restaurantjes en lunchcafés. Meerdere tweedehands meubel-annex antiekwinkeltjes, een koffiebar annex t-shirtwinkel, een wasserette annex stomerij. Een Turkse supermarkt, een Poolse supermarkt, een Chinese massagesalon, het Haags borstvoedingscentrum. Perzische tapijten kun je er krijgen, een Thaise massage,

In een gewone Nederlandse straat zit minstens een Blokker of Kruidvat

Italiaanse wijnen, Brabantse schoenen, Hollandse bloemen.

Er zit dynamiek in de straat. Zaken verdwijnen, zaken verschijnen. En in de tussentijd staan winkelpanden leeg. Te huur of te koop.

De straat is niet interessant genoeg voor de ketens, en gaat ook niet aan verloederding ten onder, al ligt dit afglijden in deze economisch magere tijden wel op de loer. Het zit er precies tussenin, en dat maakt het zo'n prettige straat. Er is altijd wat te zien. Iets ouds, iets nieuws.

Een allegaartje, zo zou ik de Prins Hendrikstraat willen noemen. Een heerlijk allegaartje. •

[www.stadinzicht.blogspot.com](http://www.stadinzicht.blogspot.com)