

# Renovatie aan de Lissabonweg

In de langdurige demografische groeistuijp van na de Tweede Wereldoorlog werd de galerijflatwijk geboren. Zo ook in Vlaardingen, *of all places*. In 1970, ik was 10, verhuisden we met z'n vijven van een kleine arbeiderswoning in Vlaardinger Ambacht, een wijk met vooral jaren 50 portiekwoningen, naar een galerijflat in Vlaardingen Holy.

Vlaardingen Holy is de grootste uitbreidingswijk van de stad en wordt gedomineerd door hoogbouw. Galerijflats. Holy is gebouwd volgens de stedenbouwkundige principes van Le Corbusier, Van Eesteren en hun modernistische kornuiten. Functiescheiding, ruim

De verwarming collectief, warm water uit de geiser.

*Those were the days*

baan voor de auto, en hoogbouw afgewisseld met brede groenstroken. Grasveldjes waar we heerlijk konden voetballen.

En daar gingen wij wonen. Een vijfkamerflat op de tiende verdieping van een dertien etages tellende galerijflat in de Hoofdstedenbuurt. Krakende kozijnen als het stormde. Een fantastisch uitzicht over Rotterdam, Midden Delfland en de Rijnmond. Zwarte waslijnen van het roet van de petrochemische industrie aan de overkant. En het continue geluid van gehele in de nieuwe uitbreidingswijken (laagbouw, bloemkool). Mijn moeder (87) woont er nog steeds.

Afgezien van af en toe een likje verf aan de buitenkant, een nieuwe entree en een



FOTO: FRANK VAN DAM

vervangen lift is er in veertig jaar tijd niets aan de woningen gedaan. Maar momenteel worden ze gerenoveerd. De ramen, de badkamer, het toilet en de keuken worden vernieuwd en de woningen krijgen een eigen cv-ketel. De verwarming ging tot nu toe collectief, warm water kwam uit een geiser. *Those were the days.*

De renovatie wordt stranggewijs uitgevoerd. Van rechts naar links. Eind oktober

was mijn moeder aan de beurt. Ze moest voor een maand haar huis uit. Naar een wisselwoning een paar flats verderop. Gedoe. Verwarring. Verdriet.

Oude bomen moet je niet meer verplanten. •

[www.stadinzicht.blogspot.com](http://www.stadinzicht.blogspot.com)