



FOTO: FRANK VAN DAM

# Straatfeest

De laatste zaterdag van juni is het weer zover. Straatfeest. 's Ochtends verdwijnen alle auto's uit ons deel van de straat en 's middags organiseren we spelletjes voor de kinderen. Er is een springkussen, een tombola en een zumbaworkshop. Bij veel huizen hangt de vlag uit. In de avond is er een barbecue voor iedereen en speelt de straatband nummers uit de jaren 60 en 70.

Op die dag kent iedereen elkaar. Gezelligheid heette dat vroeger, tegenwoordig noemen we het sociale cohesie. Hoe dan ook, het jaarlijkse feest in onze straat vormt een mooie afwisseling met het jachtige, vrij anonieme stadse bestaan. De straat als

buurtschap. Al geloof ik niet zo in grote verschillen tussen stad en platteland in dat opzicht. Dat zijn vooral clichés.

Voor de kinderen is de dag een hoogtepunt in het jaar. Niet alleen vanwege de spelletjes en het lang mogen opblijven. Nee, de mooiste uren van de dag zijn die waarop de

's Zondags stroomt  
het weer vol met auto's.  
Jammer.

straat helemaal leeg is, tussen tien en één en tussen vijf en zeven. Dan wordt er pas echt gespeeld, gevoetbald, gestept en gefietst.

Dit jaar begon de opbouw van het straatfeest iets later dan gebruikelijk vanwege een langdurige regenbui die precies op de zaterdagochtend langskwam. Maar dat maakte de kinderen geen bal uit. Die gingen gewoon naar buiten en speelden in de regen in de lege straat.

Op zondag stroomt de straat weer langzaam vol met auto's. Jammer. •

Zie ook [www.stadinzicht.blogspot.com](http://www.stadinzicht.blogspot.com)